

Βλέπουμε ακόμη, στην ινδική θρησκεία ότι οι γυναίκες των ΣΟΥΝΤΡΑ, (της ράτσας των υπηρετών) απαγορεύεται να εξυπηρετούν τις γυναίκες των ΤΣΑΝΤΑΛΑ (που είναι ένα είδος ασυνάρτητου κράματος από μοιχούς, αιμομίκτες κι εγκληματίες). Άλλωστε στους ΤΣΑΝΤΑΛΑ, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη τροφή εκτός από σκόρδο και κρεμμύδι, απαγορεύεται να τρώνε στάρι και φρούτα με σπόρους. Δεν επιτρέπεται, όμως, να στερούνται το νερό και τη φωτιά, με τη διαφορά ότι αυτό το νερό πρέπει να πηγάξει μόνο από βάλτους και λάκους από πατημασιές ζώων, και όχι από πηγές ή από ποτάμια. Στους εσώρουχά τους, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό μόνο για τη δίψα τους, αφού, μάλιστα, τους δίνεται χαρισματικά απαγορεύεται, επίσης, να φορούν οτιδήποτε άλλο εκτός από κουρέλια που τα βγάζουν από τους νεκρούς. Τα σκείη που τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, δεν είναι παρά σπασμένα γυαλικά και καρφιά, δεν έχουν άλλα κοσμήματα εκτός από παλαιοίδερα και για αντικείμενο λατρείας, δεν τους επιτρέπουν παρά τα κακά πνεύματα. Ακόμα, οι ΤΣΑΝΤΑΛΑ υποχρεώνονται να περιφέρονται εδώ κι εκεί, χωρίς να μπορούν να στεριώσουν πουθενά, και δεν έχουν το δικαίωμα που έχουν οι άνθρωποι της φυλής, δηλαδή να γράφουν από τα αριστερά προς τα δεξιά, και με το αριστερό χέρι. Και, εφ' όσον, απαγορεύεται να τους περιποιούνται, στις ασθένειές τους, οι συνέπειες εμφανίζονται γρήγορα, με θανατηφόρες επιδημίες, με σεξουαλικές αρρώστιες που επιφέρουν την περιτομή σ' αγόρια και την αφαίρεση των μικρών χειλέων, στα κορίτσια.

4

Βλέπουμε, εδώ, με αρκετή σαφήνεια, πως επικρατεί η έννοια της καθαρής, της απόλυτης, πρωτόγονης

και καθάραιμης ράτσας, βλέπουμε αυτό που ονομάζουμε ΑΡΙΑ ΦΥΛΗ, βλέπουμε το καθαρό αίμα, που, εδώ, δεν είναι κάτι το ακίνδυνο, αλλά που εφαρμόζει το νόμο του ξίφους, και βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα στις θρησκείες και στα πνεύματα. Διαπιστώνουμε πως η Χριστιανική που προήλθε από τις ερβαικές ρίζες οι οποίες δεν κατανοήθηκαν ποτέ, φανερώσει όλη την κίνηση της εναντίωσης σε κάθε ανατροφή και ηθική που αφορά τη ράτσα και σε κάθε φυσικό προνόμιο, βλέπουμε ότι είναι η, άκρως αντίθετη θρησκεία με την Αρία Φυλή.

Και καταλαβαίνουμε ότι όλη η ανατροπή των αριανών πιστευών, ότι ο Χριστιανισμός και το ευαγγέλιο που ξσηκώνει τους φτωχούς κι εξαθλιωμένους κι εκφυλισμένους, η νίκη της ανατροφής των ΤΣΑΝΤΑΛΑ, δεν είναι παρά η εκδίκηση αυτών των τελευταίων, η εκδίκηση που την πιστεύσαν ως θρησκεία που διδάσκει την αγάπη.

5

Πιστεύω, όχι χωρίς ανησυχία, ότι ο πρώτος νόμος για την άσκηση της ηθικής, βρίσκεται στο να γνωρίζουμε την επιθυμία του αντιθέτου, αφού η ηθική προς την ανθρωπινή εξημέρωση βρίσκει την αξία της από τα μέσα που βοηθούν γι' αυτό το σκοπό.

Εκείνο που μου έδωσε το κίνητρο γι' αυτή τη σκέψη είναι αυτό που ονομάζω "εξαπάτηση της ευλάβειας", και που αποτέλεσε την κληρονομιά κάθε φιλόσοφου και ιερέα που είχε τη φιλοδοξία να "βελτιώσει" τον άνθρωπο. Και είναι αλήθεια πως κανείς από τους κληρικούς ή τους φιλόσοφους, δεν είχαν την παραμικρή αμφιβολία για το δικαίωμά τους να εξαπατούν τις μάζες, ούτε και για άπειρα άλλα δικαιώματα, άλλωστε. Και δε θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξουμε πως κάθε μέσον που χρησιμοποιήθηκε για την ηθική των ανθρώπων, ήταν ανήθικο!