



### ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

**Ε**τος 2012 και η Ελλάς συνεχίζει την καταβύθισή της στην δίνη μιας αδυσώπητης οικονομικής κρίσεως, με την ολοκληρωτική κατάρρευση να προβάλλει πια ως βεβαία προοπτική στο αμεσώτατο ορατό μέλλον. Ωστόσο, η περιλάλητη αυτή «κρίση» δεν αποτελεί παρά την πιο επιφανειακή και γι' αυτό την πιο εμφανή έκφραση μιας πολύ ουσιαστικότερας (και γι' αυτό αθέατης, αν όχι και ακατανόητης, στις ψηφομάζες) εξαχρείωσης και βαθειάς παρακμής που μαστίζει την νεοελληνική κοινωνία, παρακμής που εδράζεται όχι σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισεως αλλά σε ηθικό-πολιτισμικό επίπεδο.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες φαντάζει άδοξη και θλιβερή η επαίσυνη κατάρπτωση του ελληνικού έθνους, ενός έθνους το οποίο κατά τον μακραίωνα και πολυκύμαντο ιστορικό του βίο επέδειξε μοναδική δημιουργικότητα, θέτοντας τις βάσεις του συνόλου των τεχνών και επιστημών ενός έθνους που ανέδειξε πλειάδα ηρώων, πολεμιστών καθώς και φιλοσόφων, καλλιτεχνών, αθλητών, ποιητών, μουσουργών - και όχι μόνον στην αρχαία εποχή αλλά και στα νεώτερα χρόνια, ενός έθνους με πλουσιότατη κληρονομιά σε επίπεδο λαϊκής κουλτούρας και παραδόσεως.

Το χειρότερο όμως είναι ότι τώρα πια μοιάζει να μη υπάρχει για την χώρα οδός διαφυγής, καθόσον στο τιμόνι της διακυβερνήσεως της εξακολουθούν να βρίσκονται τα φαυλότατα στελέχη των κατεστημένων, προδοτικών κομμάτων της περιόδου της μεταπολιτεύσεως: αυτών δηλαδή ακριβώς των αθλιών πολιτικών φορέων, που οδήγησαν την χώρα στην απόλυτη παρακμή και την επακόλουθή της άφρονα υπερχρέωση, στην εξάρτηση και υποτέλεια στον ξένο παράγοντα, στην - για να είμαστε ακριβείς - άνευ όρων παράδοση στα νύχια της αδίστακτης σπείρας των αδηφάγων διεθνών χρηματεμπόρων (τραπεζιτικών-χρηματιστηριακών κύκλων), που κατά την μεταπολεμική περίοδο αποτελούν την πανίσχυρη αόρατη παγκόσμια υπερεξουσία (δίκην ουσιαστικών νικητών του μεγάλου πολέμου!), προσδιοριζόμενη κάποιες φορές υπό τον όρο «αγορές».

Δίχως αμφιβολία, η ήδη συντελεσθείσα οικονομική χρεωκοπία αποτελεί χρεωκοπία πρωτίστως του διεφθαρμένου πολιτικού κατεστημένου που εξουσίασε (και εξαχρείωσε) την Ελλάδα τα τελευταία 37 χρόνια, εκμαυλίζοντας και αλλοτριώνοντας συστηματικά και κατ' εξακολούθηση τον Ελληνικό λαό. Μεταξύ των «κατορθωμάτων» του εθνοπροδοτικού πολιτικού κατεστημένου περιλαμβάνονται τα εξής:

- Πρώωση του νεποτισμού και της αναξιοκρατίας

στον δημόσιο βίο,

- Εθισμός του λαού στην οκνηρία και την επιδίωξη του εύκολου και συχνά αθεμίτου πλουτισμού.
- Προαγωγή της μαλθακότητας, ψυχοπνευματικής και φυσικής παθητικότητας και δολιότητας, οκνηρίας και αγυμνασίας.
- Υπόσκαψη και καταδίωξη του εθνικού φρονήματος, σε σημείο ώστε κάθε έκφραση φιλοπατρίας και εθνικής υπερηφάνειας περίπου να ποινικοποιηθεί!
- Αλλοίωση και ακρωτηριασμός της ελληνικής γλώσσας και παράλληλη συστηματική διάλυση της εθνικής παιδείας (με σταδιακή απάλειψη κάθε ίχνους εθνικού προσδιορισμού). Η τυπική εκπαίδευση προσέλαβε έναν διαστροφικά διεθνιστικό και κοσμοπολιτικο-ανθελληνικό κατ' ουσίαν χαρακτήρα. Ομοίως και η μαζική προπαγάνδα (εν ομονοίᾳ ενορχηστρωμένη από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς).
- Αποδυνάμωση της εθνικής αμύνης απέναντι σε μια συνεχώς εξοπλιζόμενη, επιθετική και αναθεωρητική Τουρκία.
- Παγίωση των τάσεων ταχείας δημογραφικού μαρασμού με παράλληλη κατευθυνόμενη αποσύνθεση της εθνικής ομοιογένειας. Τα σύνορα της χώρας αφέθησαν εντελώς αφύλακτα. Επί τουλάχιστον δύο δεκαετίες, επί συνεχούς, καθημερινής βάσεως και με κλιμακούμενη ένταση απειράριθμες ορδές ασιατών και αφρικανών εισβολέων με το status του «οικονομικού μετανάστου» διασχίζουν τα σύνορα (χερσαία και θαλάσσια) και εποικίζουν/επιμολύνουν την Ελληνική γη. Η κατάσταση έχει καταστεί εντελώς ανεξέλεγκτη. Η σύνθεση του πληθυσμού που κατοικεί στην Ελλάδα από εθνολογικής/φυλετικής απόψεως έχει μεταβληθεί άρδην.
- Παραλλήλως, ένα τεράστιο κύμα εκγυφτισμού και εξοριενταλισμού έχει κατακλύσει κάθε έκφανση του εν Ελλάδι κοινωνικού βίου. Τουρκογύφτικοι αμανέδες, τσιφτετέλια και λοιπές ερεβώδεις συμμείξεις και αθλιότητες αποτελούν την μόνιμη θορυβώδη υπόκρουση στην σύγχρονη Ελλάδα, όπου βρεθεί και όπου σταθεί κανείς!

Βαρβαρότητα! Η κακογουστιά έχει πια καταστεί παντοδύναμο καθεστώσ - καθώς και οι αισχροί τρόποι του κομβικώς παντού επιβεβλημένου και συντονίζοντος «αδελφάτου» των κιναιδών, που έχει μονοπωλιακώς κατακλύσει το σύνολο των «ψυχαγωγικών» θεαμάτων και επιβάλλει την ευφυολόγο ευτελή του κιτς «τσαχπινιά» ως «γλώσσα της νεολαίας»!!!

Μπορεί άραγε να



υπάρξει κάποια οδός διαφυγής; Ο δρόμος είναι ένας: αναστοχασμός, εθνική συνειδητοποίηση, (αυτο-)οργάνωση με επίκεντρο τους λιγοστούς εναπομείναντες θύλακες εθνικής υγείας και προσεκτική προετοιμασία για δράση εν όψει του επερχόμενου εθνικού και κοινωνικού κατακλυσμού που θα σαρώσει τα πάντα. Μόνο λίγοι οι οποίοι θα κατορθώσουν να παραμείνουν όρθιοι εν μέσω ερειπίων θα είναι εκείνοι που ίσως κερδίσουν την ευκαιρία και το δικαίωμα/Καθήκον να χτίσουν μια νέα Ελλάδα από το μηδέν.

Η αισχρή σκηνή του φαύλου θιάσου που εξουσίασε και κατέστρεψε την χώρα τα προηγούμενα 37 χρόνια μετράει τις τελευταίες της ημέρες. Ένα γνωστό παλαιό εμβυτήριο με χαρακτηριστικό ρεφραίν «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποσταί-

νει και ξανά προς την δόξα τραβά (...)» ενέπνευσε γενιές ολόκληρες Ελλήνων πολεμιστών στα πεδία των μαχών: Είθε να εμπνεύσει και την δική μας γενιά και τότε το περιεχόμενο του μπορεί ενδεχομένως να επαληθευθεί... - καθώς και το γνωστό εμβυτήριο του Συνδέσμου μας Εθνοφυλετικής Αναπλάσεως ΑΡΜΑ:

Θάρθη τῆς Δίκης ἡ ἡμέρα,  
Θάρθη τοῦ Ἡλίου το Φῶς!  
Πῦρ τῆς Ἑλλάδος καρτέρα  
κι εἶναι σιμά ὁ καιρός!

Η επιβίωση της Ελλάδος εξαρτάται από τον καθένα μας... Αρκεί αρκετοί από εμάς να ξαναγίνουμε αληθινοί Έλληνες!

## ΙΜΙΑ 1996: ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΠΟΛΕΜΑΜΕ !

Στις 31 Ιανουαρίου 1996 η εθνική τιμή της Ελλάδος κατεπρακώθη και τα εθνικά συμφέροντα εξεπουλήθησαν κατά τον πλέον επαίσχυντο τρόπο! Δοσίλογοι κυβερνώντες υπέστειλαν την Σημαία μας από εθνικό έδαφος και διέταξαν άνδρες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από το έδαφος αυτό (τις βραχονησίδες Ίμια), υπακούοντας στις υποδείξεις των υπερατλαντικών αφεντικών, τα οποία, εις ανταπόδοσιν της εκ μέρους των φαύλων τους επικωρών πρακτόρων μονίμου καρπαζοεισπρακτορικής γονυπετούς δουλικότητας, ως συνήθως υιοθέτησαν πλήρως και απολύτως τις τουρκικές θέσεις διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Ποιός νοιάζεται για τα «δίκαια» των βεβαίων δούλων του;;;

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που ευρίσκοντο εκεί για να υπερασπισθούν τα εθνικά δίκαια δεν αφήθησαν να πολεμήσουν (αν και οι άνδρες τους το επιθυμούσαν), δεν αφήθησαν να ανοίξουν πυρ κατά του εχθρού, που είχε καταλάβει την βραχονησίδα Δυτική Ίμια και τα πλοία του συνωστίζοντο στην περιοχή για να καλύψουν την επιχείρηση διεκδικήσεως. Αντιθέτως έχασαν τρεις γενναίους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού μας, που επέβαιναν ελικοπτερού της φρεγάτας Ναυαρίνο και το οποίο είχε απονηωθεί για να ελέγξει την κατάσταση και κατερρίφη από

πυρά των Τούρκων καταληψιών της βραχονησίδος Δυτική Ίμια. Οι συνέπειες της ενδοτικότητας των δειλών ξενοδούλων κυβερνώντων υπήρξαν τεράστιες για την κατοχύρωση των ελληνικών δικαιωμάτων επί του Αιγαίου Πελάγους και απεθράσυνε τους προαιωνίους εχθρούς του Ελληνισμού, οι οποίοι σταδιακά εκλιμάκωσαν τις διεκδικήσεις τους σε όλα τα μέτωπα (Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος) και ενίσχυσαν την θέση τους αναμορφώνοντας την εσωτερική κατάσταση της χώρας τους, την ώρα που η Ελλάς παρήκμαζε κι εσάπιζε τάχιστα χρόνο με τον χρόνο, από την φαυλότητα των κατεστημένων πολιτικών-κοινωνικοοικονομικών δυνάμεων και τον συνακόλουθο εκφυλισμό του λαού της.

Αλλ' όσοι εμμένουμε πιστοί στις ακατάλυτες αξίες τις φυλής μας θυμούμαστε και δεν ξεχνάμε την νύκτα των Ίμιων! Σήμερα, στην εποχή της μνημονιακής υποταγής και της - υπό της Νέας Τάξεως μεθοδευθείσης - νέας Τουρκοκρατίας, ορθώνουμε το αναστήμα μας στο ρεύμα του ραγιαδισμού και της υποταγής, εμμένουμε πιστοί στις αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού και διατρανώνουμε την απόφασή μας, να αγωνισθούμε έως το τέλος για Νίκη κι αληθή Ελευθερία ή θάνατο!

**ΑΡΜΑ-ΕΛΛΑΣ, Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ!!!**

## Η ΕΥΓΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Στην εποχή των νεοφιλελευθέρων παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών, όπου η πρόσμειξις, το ανακάτεμα και ο μιγαδισμός ως τάσις αποτελούν τον κανόνα (αν όχι το πρότυπο), το να μιλήσουμε περί της ευγονικής ιδέας αποτελεί «ταμπού» και «ντροπή» (από της ειθισμένης σάπιας, υποκριτικής και ολεθρίας, βδελυράς ψευδο-«ανθρωπιστικής» οπτικής...) ακόμη και σε ψευδο-«παραδοσιακούς» κύκλους.

Η Ευγονία, επιδιώκουσα την βελτίωση του ανθρωπίνου είδους μέσω της εφαρμογής των νόμων της κληρονομικότητας, δεν είναι νέα επιστήμη. Πολλοί αρχαίοι λαοί διεπίστωσαν την μεταβίβαση ατομικών χαρακτήρων, φυσιολογικών ή παθολογικών, των προγόνων εις τους απογόνους. Το οποίον και, βεβαίως, αποτελεί ως βασική γνώση αυτονόητον κτήμα του τελευταίου αγραμμάτου χωρικού ή κτηνοτρόφου - που στέλνει

τα παιδιά του στο «σχολείο», ώστε να εγχυθεί εντός των το δηλητήριο της «ανθρωπιστικής διαφώτισης», που θα εκτοπίσει κάθε «επικίνδυνο» για την βρωμερά «πολιτική ορθότητα» απομεινάρι φύσεως, επιγνώσεως, αυτοσυναισθήσεως, αρμονίας, αυτογνωσίας...

Στους Έλληνες αναφαίνεται αρχαίωθεν η ιδέα της Ευγονίας, όπως διαπιστώνουμε, τόσο από την αναφορά του Πλάτωνος εις την Πολιτείαν του περί της γνώμης που είχε ο Ασκληπιός καθώς και οι κατά τον Τρωικό Πόλεμο υιοί του ιατρού του αχαιικού στρατοπέδου διά τον εκ φύσεως ασθενικό άνθρωπο (Πολιτεία III, 407-408), όσον κυρίως εις την περί την νομοθεσία του Λυκούργου παράδοση, όπως μας την εκθέτει ο Πλούταρχος εις τον βίον του Λυκούργου.

Η Λυκούργειος νομοθεσία, επιδιώκουσα να καταστήσει τον

Σπαρτιάτη (ο οποίος ανήκε εξ ολοκλήρου στην Πολιτεία), προ παντός μαχητή, εφρόντιζε για τους γάμους και τις γεννήσεις της κοινότητας. Εκρίνετο αναγκαίο, χάριν περιφρουρήσεως της ποιότητας των μελλοντικών γενεών, οι εις γάμον ερχόμενοι νέοι και νέες να είναι υγιείς, ακμαίοι και δυνατοί. Διά συγκεκριμένων μέτρων εθεσπίζετο ο ευγονικός γάμος και επεδιώκετο η γέννηση τέκνων κατά πάντα υγιών, το οποίο θα ήταν ωφέλιμο διά την το Είδος αληθώς ενσαρκούσα Πολιτεία προ πάντων. Σε αντίθετη περίπτωση ελαμβάνοντο αυστηρά μέτρα, αφορώντα εις την επιλογή των γεννωμένων παιδιών. Ο Σπαρτιάτης πατήρ δεν είχε εξουσία να αναλάβει ευθύς την ανατροφή του νεογεννήτου, αλλά ήταν υποχρεωμένος να προσαγάγει τούτο εις την καλούμενη Λέσχη, όπου οι πρεσβύτεροι των πολιτών της ίδιας φυλής το εξέταζαν.

«Εἰ μὲν εὐπαγῆς εἶη καὶ ῥωμαλέον, τρέφειν ἐκέλευον, κληρὸν αὐτῶ τῶν ἔννεακισχιλίων προσνείμαντες, εἰ δ' ἀγεννὲς καὶ ἄμορφον, ἀπέπεμπον εἰς τὰς λεγομένας Ἀποθήκας, παρὰ τὸν Ταῦγετον βαρβαρώδη τόπον, ὡς οὐτ' αὐτῶ ζῆν ἄμεινον οὔτε τῇ πόλει τὸ μὴ καλῶς εὐθύς ἐξ ἄρχῆς πρὸς εὐεξίαν καὶ ῥώμην πεφυκός».

Ἔτσι ευθύς μετά την γέννηση διεγράφοντο ὅσα βρέφη εγεννώντο δὺςμορφα καὶ ελαττωματικά. Εἰς τὰ μέτρα αὐτὰ τῆς Σπαρτιατικῆς Πολιτείας δὲν διαφαίνεται ἀπλῶς ἡ ευγονικὴ ἰδέα, ἀλλὰ ἐμφανίζεται αὐτὴ σε προχωρημένο στάδιο, δηλαδὴ σε θετικὴ καὶ ἀρνητικὴ Ευγονία. Εἰς τὴν πρώτην εἶναι δυνατόν να ἐνταχθεῖ ἡ ἀγωγή τῶν Σπαρτιατῶν, οἱ εἰς ὠρίμον ηλικία γάμος αὐτῶν, ἡ νηφαλιότητα καὶ ἡ ἐγκράτεια τῶν ἀρρένων κατὰ τὸν γάμον, εἰς δὲ τὴν δευτέρα ἡ διαγραφή τῶν ἀσθενικῶν, δυσμόρφων καὶ ελαττωματικῶν βρεφῶν.

Οἱ περὶ Ευγονίας ἰδέες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων δὲν περιορίζονται μόνον εἰς τὴν νομοθεσίαν τοῦ Λυκούργου. Ἀνευρίσκουμε αὐτὲς σε ποιητὰς καὶ φιλοσόφους ὅπως ὁ Θέογνις καὶ ὁ Πλάτων. Ὁ γνωμικὸς ποιητὴς Θέογνις ὁ Μεγαρεύς (ἶσος αἰὼν π.Χ.) διαμαρτύρεται ἐν τῇ Ελεγείᾳ Α' (στ. 183 – 192), γιὰ τὴν διατάραξιν τὴν ὁποία ἐπιφέρει εἰς τὴν βιολογικὴν ἐπιλογὴν ἡ νοσηρὰ ἐπιθυμία τοῦ πλοῦτου :

«κρῖοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεθα Κύρνε καὶ ἵππους  
εὐγενέας, καὶ τῖς βούλεται ἐξ ἀγαθῶν  
βῆσσεσθαι· γῆμαι δὲ κακῆν κακοῦ οὐ μελεδαίνει  
ἐσθλὸς ἀνὴρ, ἦν οἱ χρήματα πολλὰ διδῶ,  
οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις  
πλουσίου, ἀλλ' ἀφνεὸν βούλεται ἀντ' ἀγαθοῦ.  
χρήματα μὲν τιμῶσι· καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε  
καὶ κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ· πλοῦτος ἔμειξε γένος,  
οὕτω μὴ θαύμαζε γένος Πολυπαῖδη ἀστῶν  
μαυροῦσθαι· σὺν γὰρ μίσγεται ἐσθλὰ κακοῖς.».

Ὁ καθέννας, διαπιστώνει μετ' ἀγανακτήσεως ὁ Θέογνις, γιὰ ν' ἀποκτήσει κρῖο, ὄνο ἢ ἵππο, φροντίζει να ἐρευνήσει ὥστε να ἐπιλέξει, μεταξύ πολλῶν, τὸ ἐκ καλῆς γενιάς προερχόμενο ζῶον.

Διὰ τὴν ἐκλογὴν, ἐν τούτοις, συζύγου δὲν «πολυσκοτίζεται» ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ παραβλέπει ἀν αὐτὴ εἶναι κακὴ ἢ προέρχεται ἀπὸ κακοῦ πατέρα, ἐφ' ὅσον διαθέτει μεγάλη περιουσία! Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν ἀγαθὴν γυναῖκα προτιμᾷ τὸν πλοῦτον σύζυγον καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν φύσιν καὶ τὴν καταγωγὴν τοῦ. Ἡ μισητὴ αὐτὴ ἀνάμειξη (ἐσθλοῦ μετὰ κακῆς καὶ ἀγαθῆς μετὰ κακοῦ), με καταλύει τὸν πλοῦτον, ἀπεργάζεται τὴν ἐκνόθευσιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους – καὶ μὴ ἀπορεῖς ἐπομένως γιὰ τὴν συνεχῶς φθίνουσα ποιότητά τοῦ.

Βαθῶς μελετητὴς τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὁ Θέογνις, πολὺπειρος καὶ πρακτικὸς ἀλλὰ καὶ ἐραστὴς τῆς συνολικῆς τελειότητας/τελειώσεως τοῦ εἶδους, ὡς ἀληθῆς Ἑλλήν, ἐπισκέπτης ἐξ ἀνάγκης πολλῶν ἑλληνικῶν χωρῶν, ἐκφράζει σοφῆς παρατηρήσεις. Ἄριστα γνωρίζει τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀναμείξεως τῶν γενεῶν καὶ σαφῶς ομιλεῖ περὶ ευγονικοῦ γάμου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐγωγιστικὲς καὶ οἰκονομικὲς θεωρήσεις ἐπιδρῶν ὀλεθρίως. Ἐνα καὶ πλέον αἰὼνα βραδύτερα ὁ Πλάτων ἐκθέτει ἐν τῇ Πολιτείᾳ ὁλόκληρον πρόγραμμα περὶ ευγονικοῦ γάμου.

Σε μία εὐδαιμονοῦσα πόλιν, γράφει ὁ Πλάτων, ἡ χωρὶς τάξιν γενετήσιος ἐπικοινωνία οὔτε εὐσεβῆς θα ἦταν οὔτε οἱ ἀρχόντες θα ἐπέτρεπαν κάτι τέτοιο. Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, να θεσπισθῶν ἱεροὶ γάμοι. Οἱ ἀριστοὶ, οἱ τῆς μουσικῆς καὶ γυμναστικῆς ἀνταξίως πρὸς τὴν φύσιν τῶν πεπαιδευμένων, οἱ ἀγαθοί, ὅπως ὀνομάζονται ἀλλοῦ, να ἔρχονται εἰς γάμον μετ' ἀρίστων ἐπίσης γυναικῶν, τῶν καθ' ὅμοιον τρόπων φυσικῶς προδιατεθειμένων καὶ πεπαιδευμένων, ὥστε να ἀποκτήσῃ τέκνα κατὰ τὴν περίοδον τῆς σωματικῆς καὶ πνευματικῆς ἀκμῆς ἡ ὁποία κατὰ Πλάτωνα διαρκεῖ τριάντα κατὰ μέσον ὄρον ἔτη γιὰ τὸν ἄνδρα, εἰκοσι δὲ γιὰ τὴν γυναῖκα.

Τὰ τέκνα τῶν ἀγαθῶν πρέπει να τυγχάνουν πάσης φροντίδος ἐκ μέρους τοῦ (ἀληθῶς ἐθνικοῦ!) κράτους, τὰ δὲ τῶν χειρόνων καὶ τὰ ελαττωματικὰ να περιορίζονται εἰς μέρος ἀγνωστο – καὶ τούτου, προφανῶς, γιὰ να μὴν ἐκφυλισθεῖ καὶ νοθευθεῖ τὸ ἀγαθὸν γένος τῶν φυλάκων.

Βλέποντας ἀπὸ τότε οἱ σοφοί, ὅπως ὁ Θέογνις καὶ ὁ Πλάτων, τὴν παρακμὴν τῶν κτηνῶν ἐν συλλογικῷ ἐπίπεδον καὶ διαισθανόμενοι τὴν προελαύνουσα ἐγκαθίδρυση τοῦ «σιδηροῦ αἰῶνος» (τὸν ὁποῖο βιώνουμε καλπάζοντα με τὸν πιο ἀχαλίνωτον τρόπο ἕως καὶ σήμερον, ἐν κορυφῶσει μάλιστα), ἐκρούσαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ πρότειναν συγκεκριμένους τρόπους καὶ κώδικες γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν, διάσωσιν καὶ ἀνάδειξιν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος κατὰ τὴν ευγενεστάτην τοῦ, θειοτενῆ ἐκδοχὴν – τοῦ εἶδους μας (ἰ. τοῦ Ἀρίου/Ἑλλήνου Ἀνθρώπου). Ὡς υπερασπισταὶ καὶ θεματοφύλακες αὐτῶν τῶν Παραδόσεων, καλούμασθε να προσπίσωμε τὸ εἶδος μας καὶ ἐν τέλει τὴν ἴδιαν μας τὴν Οὐσίαν – σε μιαν ἐποχὴν ποὺ ὁ ἐκπιθηκισμὸς καὶ ἐκμαίμουδισμὸς με χίλιους πονηροὺς (ἰουδαϊκοὺς!) τρόπους υποβάλλεται, προωθείται καὶ ἐν τέλει ἐπιβάλλεται, εἰς ὀλοκλήρωσιν τῆς δογματικῆς ὑπὸ τῆς Σκοτεινῆς Ἐποχῆς ἐιδωλοποιημένης ἀπόλυτης Ἀντιστροφῆς Ἀξιών, ἀξιών καὶ ποιότητων.

## ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

**Ὅσο καὶ ἀν εἶναι ἐπώδυνο ζῆσε σύμφωνα με τὴν ἀλήθειαν!  
Αὐτὸ εἶναι τὸ μονοπάτι τοῦ Πολεμιστοῦ!**

Φῶς, ἠλιακὴ ἀκτινοβολία, δόξα, νίκη, θεία βασιλεία, εἶναι εἰκόνας ποὺ μέσα στον Ἄριο κόσμον ἐμφανίζονται ὅχι με ὄρους

ἀφηρημένους ἢ με διάφορες ἐπινοήσεις ἀνθρώπινες, ἀλλὰ με τὸ νόημα τῶν ἀπολύτως, πραγματικῶν ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. Τὸ μυστικιστικὸ δόγμα, τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς νίκης, ἀντιπροσωπεύει γιὰ ἐμᾶς ἓνα φωτεινὸ ὁρόσημον τῆς κοινῆς μας ἀντιλήψεως τῆς δράσεως, νοουμένης με τὸ παραδοσιακὸ τῆς νόημα.



Αυτή η παραδοσιακή αντίληψη μας μιλά με τρόπο απόλυτα κατανοητό ακόμη και σήμερα. Έτσι, όταν σήμερα, θέλουμε να ξεπεράσουμε την συνήθη κουρασμένη αναϊμική ψευδοπνευματικότητα, ή οποία στηρίζεται επάνω σε αφηρημένες θεωρίες ή σε συναισθήματα οίκτου, και ενώ παράλληλα θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εκφυλισμό, θα ήταν ποτέ δυνατόν, για την αποστολή αυτήν να βρούμε καλύτερα σημεία αναφοράς από τα ιδανικά του πρωτογενούς Αρίου ανθρώπου;

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Δύση αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι υλιστικές από την μία και οι πνευματικές από την άλλη, δυνάμεις, έχουν πλέον σε τέτοιο βαθμό συμπίεσθεί, ώστε, μόνον διά της συγκρούσεως μπορούν να επιλυθούν οι διαφορές.

Τώρα, μία εποχή πλησιάζει προς το τέλος της. Έχουν πλέον εισχωρήσει παντού δυνάμεις, οι οποίες θα είναι δύσκολο να δαμασθούν και που, μέσα στην δυναμική ενός νέου πολυπολιτισμού, μετασχηματίζονται, σε αφηρημένες ανούσιες ιδέες, σε διεθνιστικές προϋποθέσεις, και σε τεχνητούς φτιαχτούς μύθους, δίχως ρίζωμα στο Αίμα και στο Πνεύμα. Τώρα πια επιβάλλεται μία πιο βαθιά και πρωταρχική δράσις – ώσπου μέσα από τα ερείπια ενός κόσμου που έχει καταδικασθή, ν' αρχίσει μια καινούρια εποχή για την Ευρώπη, αλλά και τον κόσμο.

Τώρα, υπό το πρίσμα αυτής της προοπτικής, τα περισσότερα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίον ο καθένας από εμάς, θα μπορέσει να δώσει το σχήμα στην εμπειρία της μάχης, αν θα είναι δηλαδή εις θέσιν, να χρησιμοποιήσει τον ηρωισμό και την θυσία ως κάθαρσι, ως μέσον απελευθερώσεως και εσωτερικής αφυπνίσεως. Αυτό θα είναι αναγκαίο, όχι μόνον για μία οριστική και νικηφόρο κατάληξι των γεγονότων της ταραγμένης μας εποχής, αλλά επειδή θα δώση ένα σχήμα και ένα νόημα στην τάξη που θα ξεπηδήση από την νίκη.

Αυτό το κατόρθωμα των μαχπτών μας, εσωτερικό αόρατο, μακριά από κάθε χειρονομία και μεγαλοστομία θα έχει αποφασιστικόν χαρακτήρα. Χρειάζεται να αφυπνησθή, μέσα από αυτήν την ίδια την μάχη, η δύναμις εκείνη, όπου, πέρα από τις περιπέτειες του αίματος και τις κακουχίες, θα εξιλεωθή και θα αναδυθή με λάμψη και διαρκή ειρήνη, προς μία νέα δημιουργία.

Για τον λόγο αυτόν, σήμερα πρέπει να γίνη και πάλι κατανοητή η αγνή δράσις στο πεδίο της μάχης, η δράσις όχι με το νόημα της ρωμαλέας αντίληψεως μόνον, αλλά και ως κάθαρσις, ως δρόμος προς τα Ανώτερα σχήματα ζωής, που ισχύουν καθ' αυτά, ως όντως όντα, ώστε να πραγματωθή βιωματικώς και ουσιαστικώς μία επάνοδος της πρωτογενούς Αριο-δυτικής παραδόσεως.

Από τους αρχαίους ναούς φθάνη ακόμη μέχρις εμάς ο απόηχος του υπαγορευτικού συνθήματος, «η ζωή σαν τόξο, η ψυχή σαν βέλος, το δε απόλυτο Πνεύμα, στόχος που πρέπει να διατρυνηθή!» Οποιοσ ζή ακόμη και σήμερα την μάχη με το νόημα μιας τέτοιας αναγνωρίσεως, αυτός θα παραμείνει όρθιος, όταν οι άλλοι θα καταρρεύσουν και θα απομείνι ο ίδιος ως μία ανίκητη δύναμις.

Αυτός ο καινούριος άνθρωπος θα μπορέσει να νικήσει κάθε δράμα, κάθε σκοτεινιά, κάθε χάος, που υπάρχει μέσα του – και στον ερχομό των νέων καιρών, θα συμβολίση την αρχή μιας νέας αναπτύξεως.

Τότε η μάχη δεν θα είναι μία τρομερή σφαγή, ούτε θα έχη το νόημα ενός απαισιόδοξου μέλλοντος – αλλά θα είναι η απόδειξις

του δικαιώματος και της φωτουργού αποστολής της φυλής μας!

Τότε η ειρήνη δεν θα σημαίνει έναν νέον πνιγμό μέσα στην καθημερινή αστική ομίχλη – αλλά, αντιθέτως, θα έχει το νόημα της δικής της ολοκληρώσεως. Για τον λόγο αυτό θέλουμε, για μία ακόμη φορά σήμερα, να κάνουμε δική μας την ομολογία της πίστεως των αρχαίων ότι: « Το αίμα των πρώων είναι ιερώτερο από το μελάνι των σοφών και τις προσευχές των πιστών».

Αυτό είναι που βρίσκεται στην βάση, του παραδοσιακού νοήματος, συμφώνως προς το οποίο δρουν στον « μεγάλο εσωτερικό, ιερό πόλεμο », περισσότερο από τα μεμονωμένα άτομα, οι πρωτογενείς εκείνες μυστικές δυνάμεις της Φυλής! Αυτές οι δυνάμεις, είναι, που δημιουργούν παγκόσμιες αυτοκρατορίες και επιστέφουν τον άνθρωπο με μία «νικηφόρο ειρήνη».

Βρισκόμαστε σήμερα, στο τέλος ενός κύκλου. Από αιώνες τώρα, χωρίς στην αρχή να γίνη αντιληπτό, πολλαπλές εξελίξεις κατέστρεψαν στην Δύσι κάθε φυσική και νομική τάξη, νόθευσαν κάθε υψηλή αντίληψη για την ζωή, την δράσι, την γνώσι, τον αγώνα. Η κίνησις αυτής της πτώσεως, η ταχύτης της, ο παραλογισμός της ονομάσθησαν «πρόδοξ».

Σήμερα βρισκόμαστε, πλέον, προ της αρχής ενός κόσμου ερειπίων. Το πρόβλημα είναι το εξής: υπάρχουν άνθρωποι ορθοί στα πόδια τους, ανάμεσα σε αυτά τα ερείπια; Και τι πρέπει, τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί;

Πρέπει να δοκιμαστούμε. Πρέπει να νοιώθουμε τι δεν πρέπει να είμαστε. Μπροστά σε έναν κόσμο πλημμυρισμένο από βόρβορο και με αρχή του ότι «πρώτα έρχεται το στομάχι και μετά οι Αρχές», εμείς μπορούμε να χαράξουμε έναν άλλο δρόμο, αντίστοιχο προς τις ρίζες, το Αίμα, την Ύπαρξί μας, την αλήθεια και την αυθεντικότητα μας.

Ο Αγών του Άρματος είναι ιερός και αφορά όλην την ανθρωπότητα. Και μόνον η αντίληψις του γεγονότος, ότι η ανθρωπινή φύσις υποκύπτει από γενιά σε γενιά, στην γοητεία των αρνητικών δυνάμεων και γηπεμάτων, μας θέτει προ των ευθυνών μας.

Και πλέον δεν αρμόσσει να αναρωτιόμαστε εάν πρέπει εμείς να σώσουμε τον κόσμο – αλλά να αισθανόμαστε ως κλήσιν ότι εμείς πρέπει να σώσουμε την ανθρωπότητα, από την τελική της κατάρρευσι. Μέσα από την εσωτερική αναζήτησι, υπερβαίνω το στενά Ελληνικό μου «Εγώ», αναγνωρίζοντας πλέον το Ευρωπαϊκό μας «Εμείς».

**Θέλω μία Ευρώπη Λευκών ανθρώπων.**

**Αποζητώ το Χρυσό Γένος.**

**Ζητώ εκδίκησι για όλα τα χαμένα χρόνια που φύγαν.**

**Ζητώ εκδίκησι για το ατέλειωτο ψέμμα που μας ποτίσον.**

**Ζητώ εκδίκησι για όλα τα Πάθη της Φυλής μας, που την έχουν περιαγάγει στον σημερινό της επιθανάτιο ρόγχο.**

**Ζητώ εκδίκησι για τα Λευκά παιδιά που γεννιούνται με γκρίζους κροτάφους.**

**Ορκίζομαι στα ξίφη των προγόνων μας, να πεθάνω γι' αυτούς που θα πολεμήσω δίπλα τους – γιατί ο θάνατος έρχεται γλυκός μόνον για εκείνους που εργάζονται για το μέλλον της Φυλής τους!**

**Και αναρωτιέμαι... ως πότε η Ύβρις θα νέμεται αυτόν τον κόσμο – ατιμώρητη!**

**Προς την Νίκη – ή τον Αφανισμό!**